

► **Initiatiefnemers zieltoegend restaurant weten**

het zeker: hier zit de hand van God achter

Weldoener redt de Vineyard: 'een wonder'

Het onlangs gesloten restaurant de Vineyard in Monster wordt een ontmoetingsplaats waar bezoekers ook doordeweeks Jezus nog meer kunnen ontmoeten.

**Fred Vermeer
Rien van den Anker
Westland**

Natuurlijk was er teleurstelling bij de initiatiefnemers van de Vineyard dat het restaurant in het voormalige themapark De Westlandse Druif in Monster al na een jaar moest sluiten. Wel wekte de uitleg bij velen enige verbazing: „We waren meer bezig met het draaiende houden van de horeca dan met het uitdelen van de liefde van Jezus.” En nu, na anderhalve maand stilte, klinkt het: „Terwijl de horeca alleen maar een middel was en afleidde van ons eigenlijke doel.”

Voorzitter John van Antwerpen, in het dagelijks leven werkzaam in een bakkerij, Rick Vermeer (werkt in de zorg) en Joran Pronk, directeur van vakantiepark Vlugtenburg in 's-Gravenzande, kijken wel met pijn in het hart terug omdat zowel vast als parttime personeel moest worden ontslagen. „Dat deed écht pijn”, blikt Pronk terug. „Er waren ook mensen bij die niks met God hadden, maar toch geloofden in deze boodschap van God.” Er werkten zes vaste mensen en zo'n 20 tot 25 oproepkrachten in het restaurant.

In de nu vrijwel lege restaurantruimte leggen de bestuursleden van de Vineyard uit dat hun activiteiten zich ineens beperken tot (al gereserveerde) bijeenkomsten, de dagbesteding van Adore-cliënten, jeugdwerk en het (vrijwilligers) werk in de druivenkassen achter het Vineyard-gebouw.

Er waren best dagen dat het restaurant vol zat, maar dat gebeurde te weinig. Dat er geen diner werd

geserveerd, hielp ook niet mee, be-seffen ze nu. „We zijn toen teruggegaan naar God”, legt Joran uit. „We hadden toch allemaal begrepen dat het Zijn opdracht was. Het was constant vragen en zoeken. Religie en bedrijf kunnen prima samengaan, dat hoeft niet te botsen. En wij volgen steeds Zijn sturende reactie. Hij liet ons nu zien dat het niet de juiste weg was.”

Ze hadden wel heel veel vragen.



God werkt nooit zoals je denkt. Hij werkt juist tegenovergesteld

– Joran Pronk

„We vroegen ons af waarom het niet goed ging”, zegt Rick. „Hebben we de verkeerde keuze gemaakt? We hebben God de vraag gesteld: hoe bedoelt U het dan? We geloven in God en volgen Hem en geloven dat God er een antwoord op heeft. We moeten de Vineyard runnen en in stand houden.”

De andere twee knikken instemmend en zijn ervan overtuigd dat wat nu gebeurt 'iets van God' is. „Dat we hier doorheen moeten en dat we wel nieuwsgierig zijn hoe.” In een voor velen mogelijk onbegrijpelijke sfeer werd de oplossing gezocht in (gezamenlijk) bidden en zingen van liederen om een brug te slaan naar God. „Omdat we heilig geloven dat er een bedoeling achter dit alles zit.”

Waarbij ze wel beseften dat de



▲ **Voorzitter John van Antwerpen van The Vineyard (tweede van links) in gesprek met mensen over Jezus.** FOTO GLENN MOSTERT

vaste lasten gewoon doorliepen en niet konden worden betaald. Het drietal erkent dat het eerder een kwestie van weken dan van maanden was voordat een totale sluiting

van het project dreigde. In elk geval werd niet achterover geleund maar, zij het tevergeefs, gezocht naar de juiste ondernemers of investeerders.

„Er waren genoeg mensen die wilden investeren, maar die wilden er allemaal weer horeca in”, vervolgt Joran. „Maar dat wilden wij juist niet meer omdat God ons zo duidelijk had laten zien dat horeca

in de vorm zoals wij het deden niet de bedoeling was.”

Wat er daarna gebeurde is voor hen stellig een wonder, zeker geen toeval. Joran vertelt dat hij toen God gevraagd heeft om iets tastbaars te laten horen, een soort profetie. „En ik kreeg te horen dat ik iemand moest bellen die ik al zes jaar niet meer had gezien. Die zei ik dat we bezig waren met een plek waar we

anderen Jezus konden laten ontmoeten. Die wilde prompt die kosten tot eind van het jaar betalen en ook nog praten of hij verder kon helpen. Eén minuut voor twaalf, of misschien wel over twaalf komt er zo iemand op je pad. Hij zei: 'Ik heb het talent gekregen om geld te verdienen en dit is wel het kleinste wat ik kon doen'. Ik stond echt met tranen in m'n ogen.”

Wie dat is, willen de bestuursleden niet zeggen. Net als de rijke weldoener die de financiering voor de Vineyard mogelijk heeft gemaakt, wil ook deze ondernemer anoniem blijven. Maar bij de Vineyard zien ze dit duidelijk als een boodschap van God. Opnieuw. „Je kan zeggen dat het toeval is, maar dat geloven wij niet”, zegt John van Antwerpen. Hij kreeg bij het ont-

staan van de Vineyard naar eigen zeggen een hele duidelijke boodschap dat hij iets moest met de druiventuin. Die boodschap liet hem niet meer los en leidde uiteindelijk tot de koop van themapark De Westlandse Druif.

„Dit tweede wonder geeft ons een signaal dat we ons kunnen oriënteren op wat we hier mogen gaan doen”, vervolgt Joran. En ze kregen ook ineens meer tijd, zonder drukkende geldzorgen, om over de toekomst na te denken. „God werkt nooit zoals je denkt. Hij werkt juist tegenovergesteld. God is veel groter dan je je kunt voorstellen. Dingen zijn soms niet te beredeneren, maar Hij heeft ons dit pand gegeven en heeft er een doel mee. Hij laat dat niet zomaar los.”

Luisterend oor

Vast staat wel dat de horecatijd voorbij is en ook dat de Vineyard nog steeds geen kerk is en wil zijn. „Als je ons toch een stempel wilt geven, kun je zeggen dat we allemaal volgelingen van Jezus zijn”, zei Rick Vermeer eerder al eens. Wel zijn ze het erover eens dat het een ontmoetingsruimte moet worden waar iedereen die dat wil, kennis kan maken met Jezus. Verder dat ze zich daarbij ook gaan richten op eenzame mensen of mensen die net buiten de boot zijn gevallen die een luisterend oor zoeken. „Jezus had daar ook oog voor. Dit moet een plek zijn waar Jezus niet alleen op zondag maar ook doordeweeks is te vinden. Waar niet altijd geldt 'wat levert het op' en waar ook niet altijd geld telt.”

Activiteiten zullen er volgens Pronk wel weer komen in de Vineyard, maar welke is nog de grote vraag. „Het geloof en God zijn iets heel ingewikkelds, maar wij willen het juist tastbaar maken in de Vineyard. Mensen grijpen wél naar allerlei dingen als yoga en meditatie. Als je dat bij Jezus gaat zoeken, dan vind je échte innerlijke rust. Dit is een toegankelijke plek waar mensen dat kunnen ervaren. Maar daarbij kunnen we ook nog best commerciële dingen doen.”