

Op zoek naar Nederlands erfgoed

Of hij inmiddels niet zelf een soort dominee Hambrouck is?

Docent en historicus Jacques Moerman reageert zoals een docent en historicus moet reageren. Eerst verbaasd, dan minzaam instemmend.

„Ik ken hem, hoewel nooit ontmoet, al vele jaren. Ben ook in zijn hoofd gekropen, een avonturier die tegelijkertijd burgerlijk was. Een beetje eigenzinnig, soms te goed van vertrouwen en naïef. Ik herken sommige tegenstrijdigheden, wil zelf soms ook een beetje de baas spelen. Maar ik denk niet dat ik, zoals hij, als predikant mee zou gaan met admiraal Maarten Harpertszoon. Tromp om in het Kanaal Duinkerker kapers te bestrijden." Waarom zo gefascineerd door die man? „Ik hou van streekgebonden historie en zodra ik maar een relatie met het Verre Oosten ontdek, haal ik er eruit wat er in zit. Ik ben altijd op zoek naar Nederlands erfgoed. Soms lijkt het alsof ik ergens eerder ben geweest, al geloof ik niet in reïncarnatie."